

## Verslag open dag Transitie Initiatief Gent

Gent is klaar voor de transitie, zo leek het wel, op zaterdag 20 december 2008.

Nu ja, dat was toch het idee dat wij kregen bij het zien en horen van de talrijk opgedaagde aanwezigen. Een kleurrijke bende, opeen gepropt in een veel te klein en duf kamertje ergens op de tiende verdieping van de Ledeganck. Niet alleen in aantallen bont (toch even vermelden dat we de eerste kaap van 50 enthousiastelingen al overschreden hebben) maar ook qua verscheidenheid in leeftijd zag het er veelbelovend uit. Een absolute must, zo werd ook later die dag verschillende malen aangehaald met termen als diversiteit en inclusie.



Om al die verschillende mensen met elkaar in aanraking te brengen was er eerst even tijd om met iemand die je voordien niet kende kennis te maken met de volgende drie vragen in het achterhoofd: Wie ben je en waar woon je? Wat heeft je hier gebracht? Wat hoop je dat er vandaag zal gebeuren/verwachtingen? Iedereen was nog enthousiast aan het praten toen de tijd al om was.

Een motiverende uitgangspositie voor al wie nu het woord moest nemen en met Elias V. als gangmaker hadden we het slechter kunnen treffen. Hij leek ons speciaal hiervoor geboren toen de neerslachtige feiten van piekolie en klimaatsveranderingen losjes maar super onderbouwd over zijn lippen rolden. Zelfs Katrien (de tijdswatcher) had moeite om hem het zwijgen op te leggen. We konden hem echter geen ongelijk geven, er staat veel te veel op het spel en het is belangrijk dat mensen goed geïnformeerd aan de transitie kunnen beginnen. Zover we konden opmerken heeft het ook niet geleid tot "overstreste", doorgedraaide of neerslachtige taferelelen maar speurden we toch her en der een meer vastberaden blik om de verandering waar te gaan maken. Het levende bewijs was geleverd dat crisissen niet per se catastrofes moeten voort brengen. Van aanstekelijk en inspirerend gesproken.

Om daarna uit te leggen wat nu juist die veelbelovende transitie beweging is, en met een even grote drive, bleek voor Debbie E. louter een kwestie van aanpakken. "Jullie en zij, dus wij allemaal, ook diegenen die hier vandaag niet zijn, zijn transitie" begon ze haar

uiteenzetting over het lokale, het netwerken en vooral het zelf doen. Wees creatief en weet je gesterkt door groepen overal ter wereld die een zelfde verandering beogen. Het is in de milieubewegingen vaak een valkuil geweest voor velen om het spreekwoordelijk “morele vingertje” niet boven te halen, maar met de voetjes in de transitiegedachte, wist ze dit feilloos te omzeilen. De transitiebeweging is op zich ook niet zo nieuw, maar ze brengt vanalles samen met o.a. oog voor de gemeenschap, het ecologische, de psychologie van verandering en een bottom-up benaderung. Het feit dat de massa vragen achterwege bleven, leek me een bewijs van de geslaagde uiteenzetting over beide concepten en de relatie tot elkaar. Of hadden jullie simpelweg genoeg van al dat geleuter?

Dus even tijd voor ontspanning. Eigenlijk waren we met veel te veel in een te kleine ruimte voor een werpspelletje met sjaal, muts, handschoenen en sinaasappel, maar er kon zo toch even gelachen en gedachten op nul gezet worden. Hoewel, naar wie moest ik nu weer werpen?



Hoog tijd dus om het eindelijk zelf te gaan doen opgedeeld door een “Open Space” oefening met als doel te dromen over Gent in 2050, opgedeeld in tien themagroepen die door de aanwezigen aangereikt werden. Veel ruimte restte er niet om al die supergeweldige knotsgekke, creatieve, eenvoudige en ecologische ideeën te bundelen maar her en der hingen er toch al baanbrekende ingevingen in de lucht.



Miniatuurkoetjes op het St. Pietersplein, digitale wereldreizen, leerrecht ipv leerplicht, holistische buurtcentra, of waterzuiveringrietvelden voor elke wijk... het werd steevast op warm applaus onthaald. Gewoon omdat we onszelf de ruimte gaven om te fantaseren en te dromen, geen beperkingen en geen ruimte voor "ja maar's". Drie dromen uit elk groepje, verzameld op de kaart van Gent, geeft uiteindelijk al een geweldig kleurrijk initiatief.





Uiteraard willen we allemaal in zo een Gent leven en dus rest ons enkel nog de vraag wie welk engagement wil opnemen. Het mooist geïllustreerd werd het in een droomgroepje waar iemand spontaan en met een warme glimlach opmerkte: "Gho, hier word ik echt gelukkig van!!!"

Dan toch even uitblazen en ontspannen met live muziek, koffie, thee en door iedereen meegebrachte koekjes. Maar er werden ook duchtig verder ideeën uitgewisseld.



Anneleen K. vertelde hoe het Transitie Initiatief Gent momenteel al vorm gekregen heeft, waar er aan gewerkt wordt, wat de toekomstplannen zijn en riep iedereen op om zo snel mogelijk in haar/zijn eigen wijk aan de slag te gaan. Er werd ook aangegeven hoe mensen op dit moment mee kunnen werken: door mee in te stappen in een van de werkgroepjes die op verschillende manieren materiaal voorbereiden of door trekkers in je wijk te gaan zoeken of een themagroep op te starten of te ondersteunen of door een andere transitiekwaliteit aan te bieden.



Op het einde ging iedereen dan ook in wijkgroepjes bijeen zitten om te kijken welke mogelijkheden er gezien werden en welke rol iedereen voor zichzelf weggelegd zag.



De voorstellingen van de wijkinitiatieven, muzikaal of gewoon droog waren in elk geval hoopvol voor de toekomst. Bewoners van de wijken Rabot, Sint-Amandsberg en Ledeberg-Gentbrugge gaan binnenkort alvast samenzitten om van hun wijk een Gentse Transitiewijk te maken!

Het was een inspirerende en energiegevend dag bleek uit de evaluatie van velen, hopelijk voldoende om van 2009 een echt Gents Transitiejaar te maken...

Tot de volgende bijeenkomst, op zondag 11 januari 2009.

Hup, HUB Gent